

SØNDAGSTUREN D.9.MAJ I "Helleskoven" og "Kratskoven"

Søndagsturen d.9.maj gennem Orøs 2 skove var en rar lille tur – 5km – som vi brugte 2½time til. Vejret var lidt grumset, men det viste sig hurtigt, at det var perfekt – ikke for varmt.



Vi var 13 klanfolk, der "slentrede" ned ad markvejen ved Museet – en blandet flok af stille folk, der gerne ville opleve et par hejrer og et musvågepar, derefter småmumlerne, der ville ha' en lille mulighed for at opleve det samme som gruppen foran, dernæst "snakkerne", som blot nød at være sammen og trave derudad og til sidst hundefolket, som der vil blive flere af ☺ - kort sagt en herlig blanding, der betød, at vi lige så skyggen af en hejre, men ingen musvåger.

Fra "Helleskoven" - i de smukke lysegrønne farver – fortsatte vi så langs markskel og gærde ned mod skrænter og strandengene på den sydøstlige side af øen. Sporet gik i udkanten af en nysået majsmark.

Her kunne Mogens fortælle en masse om majshøsten i USA.

Ellers blev der mere og mere stille – det gik lidt opad og jorden var en smule klæg, og Annette kunne fortælle, at det var som 1-2timer i motionscenteret.

Her blot i den fri natur med lugten af gylle prikkende i næsen.

Næsten fremme ved skrænten, hvor marken var begyndt at flade lidt ud igen havde "snakkerne" fået luft nok til igen at få sat gang i stemmebåndene, hvilket betød at to rådyr forskrækkede tog flugten.

Vel fremme ved skrænten fortsatte vi så den halvglatte tur nedad – igen blev der stille, da man måtte koncentrere sig for ikke at falde.

Her kunne vi præsentere et af Annettes og Uja kontorer på øen – de fleste af vores planlægningsmøder har været afholdt i det fri uanset vejret.

Stedet var smukt med slåenblomsterne lige på spring, så vi "bænkede os" med kaffe, the, saft og happer og fik os et hvil på en lille ½time.



Fra strandengen gik turen på tværs ad Østre Færgevej via Østre Strandvej og op ad Kratvej til "Kratskoven", hvor Anne kunne fortælle om DUI-kolonien og hvordan den, når den var befolket, trak herboende tøs og knægt ad huse til lidt "sommersysler" i skoven i de lune sommermåneder – og det er jo en herlig ting ☺

Kl.13.30 stod vi igen på P-pladsen ved Hallen – en dejlig tur rigere.